



Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 957

Ulemânın Gücü
Abdulcelil CANDAN

Editör
Prof. Dr. Huriye MARTI

ISBN: 978-625-8023-71-8

1. Baskı, Şubat 2022, Ankara, 85.500 Adet

© Bütün Yayın Hakları Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir.
Bu eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık
Ticaret İşletmesi Yönetim Kurulu'nun 09.04.2021 tarih
ve 155 sayılı kararıyla uygun görülmüştür.

Yayınçı Sertifika No: 48058

BASKİ: **TDV**/*İ*
YAYIN MATBAACILIK TİC. İŞLETMESİ
BASIMEVİ | PRINTING HOUSE

Ostim OSB Mahallesi 1256 Cadde
No: 11 06370 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 354 91 31 (pbx)
Faks: 0312 354 91 32
e-posta: bilgi@tdv.com.tr

içindekiler

Ön Söz	IX
Giriş	
Denize Atılması Gereken Kimdir?	1
Birinci Bölüm	
İlim ve Ulemâ	11
Ulemâ Kimdir?	12
Din Adamı Kavramı	19
Ulemânın Özellikleri	21
Güçten Gayemiz	24
İslâm ve Güç	26
Ulemâ ve Güç	28
Ulemânın Gücünü Gösteren Duruşlar	37
Fetvanın Gücü	42
Minberin Gücü	46
Zindanda ve Kabirde Devam Eden Güç	46
İslâm ve Ulemâ	48
Ulemâ ve Peygamberlere Vâris Olmalarının İzahî	55
Ulemânın Değişik Portreleri	59
Gayrimüslim Ulemâsı	63
Muslim ve Gayrimuslim Ulemânın Farkı	70

Ulemâyi Güçlü Kılan Unsurlar	73
1. İlim	73
2. Ulemânın İhlâsı	90
3. Ulemânın İlmi Hayata Geçirmeleri	95
4. Ulemânın Sarsılmaz İradesi, Gayret ve Faaliyetleri	104
5. Ulemânın İzzeti	111
Ulemânın Faaliyet Alanı	120
1. Tevhid Öncüsü Ulemâ	120
2. Vahdet Öncüsü Ulemâ	127
3. Emniyeti ve Güveni Sağlamada Ulemâ	137
4. Bağımsızlık ve Hürriyet Öncüsü Ulemâ	139
5. Medeniyet Mimarı ve Kalkınma Öncüsü Ulemâ	147
6. Halk İnsanı, Halkın Avukat ve Tercümanı Ulemâ	158
7. Çare Kapısı Ulemâ	166
8. Ulemâda Sorumluluk Bilinci	173
Ulemânın Misyonu	186
Ulemânın Sivil Karakteri	190
1. Resmî Görev Almaya Cevaz Veren Ulemâ	194
2. Yönetime Katılmayıp Sivil Kalmayı Tercih Eden Ulemâ	196
İkinci Bölüm	
Sahip Oldukları Gücü Bâtilde Kullanan Ulemâ (Ulemâ-i Sû' ve Portreleri)	201
İlim, Ne Zaman Zararlı Bir Unsur Olur?	202
Ulemâ-i Sû'	204
Ulemânın Gütünü Zedeleyen Unsurlar	210
1. İlimle Çıkar Elde Etmeye Çalışmak	210
2. Taassup ve Taklit	214
a) Taassubun Anlamı	214
b) Taklidin Anlamı	215
c) Taassup-Taklit İlişkisi	216

d) Taassup ve Taklidin Sakıncaları	217
e) Taklit Dinî Bir Yöntem midir?	221
f) Mukallidin Doğru Yoldan Sapma Tehlikesi	223
g) Taklidin Taassuba Götüren Yönü	224
h) Taklidin İhtilafa ve Sosyal Zafiyete Sebep Oluşu	225
i) Avam ve Taklit	226
Ulemânın Cedelleşmesi	228
Yetersiz Kültür veya Kendini Yenilememesi	229
Ulemânın Birbirini Çekememesi	231
Tali Konularla Uğraşmaları	233
Ulemânın Gururu	237
Toplumun Ulemâdan Yüz Çevirmesi	239
Ulemâ Karşıtları	246
Hâtime	251
Genel Bibliyografya	253

ABDULCELİL CANDAN

1959 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde doğdu. İlkokulu Batman'da, liseyi Mardin İmam-Hatip Lisesinde bitirdi. Başta merhum Şeyh Fahrettin Yıldız (Arnaşî) olmak üzere yörenin diğer hocalarından Arapça belagat ve temel İslâmi ilimler alanında özel dersler aldı.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Farklı ilçelerde vaizlik ve müftülük yaptıktan sonra 1993 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 2000 yılında doktorasını tamamladı. Vefatından dört ay önce doçent oldu.

Akademik çalışmalarının yanında vaaz-irşat hizmetlerini de aksatmadan sürdürün yazar, birçok dernek ve vakıfta aktif olarak görev yaptı.

08. 12. 2012 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Van'da Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Yayınlanmış Bazı Eserleri:

- İslâm Tarihinde Mezhep Çalışmaları ve Taklit (İstanbul, Denge Yayınları, 1999)
- Kur'an Tefsirinde Sapma ve Nedenleri (İstanbul, Denge Yayınları, 2000)
- Kur'an'da Hak-Bâtl Mücadelesi (Ankara, Kaynak Yayınları, 1998)
- Kur'an'da Zihne Takılan Âyetler (İstanbul, Elest Yayınları, 2004)
- Kur'an'ı Nasıl Anlamalıyız? (İstanbul, Elest Yayınları, 2008)
- Müslüman ve Mezhep (İstanbul, Elest Yayınları, 2009)
- Dinde Aşırılık ve İtidal (İstanbul, Düşün Yayınları, 2009)
- Bidat ve Hurafeler Ansiklopedisi (İstanbul, Düşün Yayınları, 2010)
- İslâmi Kültürümüzü Ölçen 1001 Soru (Diyarbakır, Seyda Yayınları, 2012)

Ön Söz

“Gazzâlî’nin İslâm dinine mensup olması, İslâm dininin hak olduğuna dair önemli bir kanittır.” ifadesi, Batılı bir oryantalisten aittir. Benzer itirafları öğrenince “İslâm, Gazzâlî dışında da pek çok dâhi yetiştirmiştir, neden onları geregiyle tanıyor, dünyaya tanıtımıyoruz?” düşüncesi içimden geçti. Ebû Hanîfe, İmam Şâfiî, İbn Teymiyye, Gazzâlî, İbn Rüşd, Hasan el-Bennâ, Muhammed İkbal ve benzeri binlerce kişi İslâm’ın mucizesidir. Zira onları İslâm yetiştirdi. Onlar İslâm’ın diriltici ruhuyla dirildiler, o ruhla da insanlığı ihyâ ettiler.

Önemli şahsiyetler, kendilerinden sonra halef ve vâris bırakırlar. Peygamberler de kendilerinden sonra davalarını sürdürmek için ulemâyı vâris ve halef bırakmışlardır. *“Ulemâ, peygamberlerin vârisleridir.”*¹ hadisini sık sık terennüm ederiz. Ancak, hadiste kastedilen ulemâ kimlerdir? Sîret, şemâîl ve vasıfları nelerdir? Bu çalışmamızda cevabını aramaya çalıştığımız sorulardan birisi budur. Hz. Peygamber’e vâris olmanın anlamını sarık, cübbe ve misvakta arayıp; sadakati, emniyeti, ilim, irfan, fedakârlığı unutanlar, ne Hz. Peygamber’i ne de onun miras ve vârislerini tanıyalımışlardır. Hz. Peygamber’ın mirası vahiyidir, güzel ahlâktır, irfandır, sadakattır, emanettir, cesarettir, fedakârlık ve izzettir. Bu vasıflarla bezenenler onun vârisleridir. Cehalet, kibir, pîsirîklîk, taassup, taklit, korkaklık,

¹ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, V, 196.

cimrilik, donukluk ise ulemâ kisvesinde de olsa, ilimle ve güzel ahlâkla bezenmemiş olanların evsafidir.

Tarih boyunca birçok konuda olduğu gibi, ulemâ konusunda da ifrat ve tefritin yapıldığına inanmaktayız. Onları masum, melek, hatta peygamberlerden üstün bir konumda görenler olduğu gibi; onları geri kalmışlığın, uğursuzluğun sebebi olarak gören ve yukarıdan inecek bir afet ve musibete herkesten daha layık olduklarına inananlar da olmuştur. İki görüş sahiplerinin de gerçeği yakalayamadıklarını düşünüyorum. Zira ulemâ beşerdir, *ilim sahibi olma* vasfıyla diğer kesimlerden ayrılmışlardır. İlimleri onları en güzel sıfat ve özelliklere sahip kılmıştır. Beşerin maruz olabileceği her sıkıntı kendilerine de isabet edebilir. Bu nedenle onları masum görmemek gereklidir.

Hamd ve şükür yalnızca Allah'a mahsustur.

Abdulcelil CANDAN

2010/Van